



STICHTING VOEDSELBANK
HAARLEM EN OMSTREKEN



Voedselbank Haarlem e.o. NIEUWSBRIEF JANUARI 2012



CRISIS!?

Hebben we de crisis van 2008 achter de rug of komt er nog meer zwaar weer? Wie het weet mag het zeggen. Zelf raak ik niet direct in paniek van al die deskundigen die nu opeens de ene na de andere

onheilsboodschap over ons uitstorten. Een jaar geleden zeiden ze dat het weer bergopwaarts ging. Nu waarschuwen ze ons dat we aan de rand van de afgrond staan. Wie weet wat ze over een jaar weer zeggen ...

Wat ik echter wel weet is dat het aantal klanten van de Voedselbank sinds de zomer een duidelijke stijging vertoont van ongeveer 170 naar ongeveer 210 klanten. En dat terwijl we toch echt niet soepeler met onze normen geworden zijn. Blijkbaar hebben steeds meer mensen onze hulp nodig. We hebben de indruk dat het daarbij ook steeds vaker gaat om 'gewone' mensen. Dat is natuurlijk een riskant woord, want wie is er gewoon? ['Wel eens een gewoon mens tegengekomen? En ... hoe beviel dat?'].

Met 'gewone' mensen bedoel ik in dit geval mensen die tot voor kort nog 'gewoon' een baan hadden of als ZZP-er de kost verdienden. Ze verloren hun baan of ze kregen minder opdrachten. Ze konden het eerst nog een tijdje uitzingen met hun spaargeld, of hun uitkering liep nog door, maar nu komt de bodem toch echt in zicht. En de hypotheek loopt wél door ...

We hebben de indruk dat we als Voedselbank meer te maken hebben met mensen die last hebben van de 'oude' crisis van 2008 dan met slachtoffers van de 'nieuwe' crisis waarover de kranten nu volstaan. Maar lasten hebben ze wel, hoger dan ze dragen kunnen. Ze moeten een scherpe bocht maken in hun leven naar een veel

lager uitgavenpatroon en dat valt niet altijd mee, zeker niet als je inmiddels ook al schulden gemaakt hebt.

De Voedselbank is er voor iedereen. Ook voor mensen die zo'n financiële haarspeldbocht door moeten. We kunnen ze een handje helpen om te zorgen dat ze daarbij niet helemaal uit de bocht vliegen. We helpen ze niet eindeloos: Voedselbankhulp duurt maximaal drie jaar. Maar dat willen ze dikwijls ook helemaal niet! Velen willen het liefst zo snel mogelijk weer op eigen benen staan en zelf hun brood verdienen. Als dat weer lukt zwaaien we ze uit: het ga je goed!

Crisis is ellende. Maar crisis is nooit alléén maar ellende. Want uit een crisis kun je ook weer sterker, nuchterder en weerbaarder tevoorschijn komen. Een crisis kan ook een stimulans zijn om al je krachten te verzamelen om er weer bovenop te komen. En daarbij kan het enorm helpen als je een paar goede vrienden hebt die wat in je blijven zien, die in je blijven geloven en die bereid zijn je op het diepste punt een zetje mee omhoog te geven. Zo'n goede vriend willen we als Voedselbank voor mensen zijn. Daarom zou ik voor het nieuwe jaar 2012 als motto willen voorstellen, voor onze klanten en voor onszelf: Crisis? We gaan er doorheen en we kómen er doorheen!

Bernard Luttikhuis



Van het Bestuur

Afscheid van 2 bestuursleden van het eerste uur

In maart 2011 hebben wij afscheid genomen van Henriëtte Vosse; zij was al vanaf de oprichting als penningmeester een steunpilaar. Strak voerde zijn regie over de financiën. Helaas moest zij vanwege haar ziekte haar werk binnen de Voedselbank, dat zij met veel liefde en inzet deed staken. Zij overleed op 19 december 2011. De Voedselbank is haar veel dank verschuldigd. Zie ook haar In Memoriam van de voorzitter. In dezelfde periode liet Anneke Quispel weten, haar inzet elders te willen voortzetten; jarenlang was zijn als secretaris de spil van het bestuur. Zij was een meester in het leggen en onderhouden van de contacten, die voor



de Voedselbank zo belangrijk zijn. Dank daarvoor. In oktober 2011 namen we officieel afscheid van Eddy Gans. Zie de foto van de afscheidslunch, waarbij Eddy getraceerd werd op een serenade op trombone. Eddy was de kritische opvolger in het

bestuur en een gedreven kracht. Zijn taak als man van de werving, werd met veel enthousiasme uitgevoerd. Eddy zal zijn ervaring en inzet op regionaal niveau voortzetten.



Nieuwe bestuursleden

Gelukkig hebben we enthousiaste vervangers kunnen vinden. Als nieuwe penningmeester en opvolger van Henriëtte trad aan **Hans Redeker**. Hans was ooit controller bij het dagblad de Telegraaf en hield zich als kerkvoogd van de Hervormde Kerk al bezig met sociaal werk. Als nieuwe secretaris en opvolger van Anneke vonden we **Kick Vergers**. Kick is gepensioneerd apotheker, was werkzaam Amsterdam en was in zijn functie lid van menig bestuur. Als vrijwilliger was hij ooit werkzaam bij het stadsarchief van Haarlem en het Noord-Hollands archief. Als opvolger van Eddy hebben wij **Maria Buijen** gevonden. Zij zal de



nieuwe functie PR en Communicatie gaan vervullen. Maria is een duizendpoot met jarenlange ervaring in de gezondheidszorg. Ook is zij actief in het vluchtelingenwerk. Voor meer informatie kijk op: www.voedselbankhaarlem.nl

Bestuurswerk

Het bestuur vergaderde de afgelopen tijd met een regelmaat van éénmaal per maand. Vele onderwerpen passeerden de revue, met name de toename van onze klanten, de werving van vrijwilligers en de komst van nieuwe leveranciers. In de toekomst wil het bestuur de communicatie met de vrijwilligers uitbreiden. Schroom niet bij vragen contact op te nemen met één van de bestuursleden. Rest mij jullie een goede jaarwisseling toe te wensen!! Ontzettende bedankt voor jullie inzet in het afgelopen jaar!!!

Kick Vergers, secretaris



In memoriam Henriëtte Vosse

Op maandag 19 december 2011 overleed Henriëtte Vosse in de leeftijd van 80 jaar. Zij was tot in het voorjaar van 2011 penningmeester van onze Voedselbank en hoorde bij de mensen van het eerste uur, die in 2005 in Haarlem een voedselbank opzetten.

Accuraat

Henriëtte beschikte over alle goede eigenschappen waarover een penningmeester hoort te beschikken op één na. Zij was accuraat, zorgvuldig, precies, voorzichtig en ging spaarzaam op met de haar toevertrouwde middelen. De enige eigenschap die op dit vlak miste, was vaardigheid in de omgang met de computer. Maar dat vergaven we haar graag omdat zij het administratieve vak geleerd had in een tijd dat de pen nog het voornaamste gereedschap van de administrateur was; én omdat de rekensommen die uit haar pen vloeiden altijd klopten.

Moederkloek

Henriëtte was in de lange periode dat zij bij de Voedselbank werkte niet alleen het financiële geweten van het bestuur, maar ook een beetje het sociale geweten, soms haast zelfs de moederkloek, net als zij dat in haar familie was. Zij was er bijvoorbeeld buitengewoon attent op dat mensen die dat verdienden als waardering een kaartje of een attentie kregen en zorgde daar dan ook met plezier hoogstpersoonlijk voor. En ze kwam vaak langs om te kijken of alles nog goed liep op de Voedselbank, met de mensen zowel als met de spullen.

Inzet

Henriëtte heeft haar werk voor de Voedselbank altijd met grote inzet en betrokkenheid gedaan en daarvoor zijn wij haar zeer dankbaar. Mensen gaan en mensen komen bij de Voedselbank. Maar Henriëttes naam zal blijven staan tussen de namen van de mensen zonder wie er in Haarlem geen Voedselbank geweest zou zijn!

In het voorjaar van 2011 nam Henriëtte afscheid van de Voedselbank. Vlak voor het einde van 2011 nam zij afscheid van het leven. Beide keren deed zij dat op moedige en blijmoedige wijze. Moge zij nu rusten in vrede.

Bernard Luttkhuis

Supermarktacties

Het enthousiaste team vrijwilligers dat betrokken is bij de supermarktacties is ook dit afgelopen jaar weer veelvuldig in touw geweest. Afgezien van de zomerperiode werden er twee keer per maand inzamelacties gehouden bij een groot aantal supermarkten in Haarlem en omstreken. De plezierige medewerking met het supermarkt-personeel en het gulgevend winkelend publiek waren mede bepalend voor het succes van deze acties. Er werden flinke hoeveelheden langer houdbare levensmiddelen opgehaald. Een belangrijke aanvulling voor de wekelijks uitgereikte voedselpakketten. Maar ook anderen lieten zich niet onbetuigd. Zo was eind mei de Rotary in actie voor de Voedselbank Haarlem met een Boter-Kaas-en-Eieren inzamelactie bij een grote supermarkt in Heemstede. En ook LÓreal ging aan de slag, 1 juli - op LÓreal Citizens Day. Met vier teams van elk vijf medewerkers werd bij diverse supermarkten een flinke hoeveelheid producten verzameld. Natuurlijk gaan we met ons team vrijwilligers ook het komend jaar weer vol elan door met de acties. Door de economische crisis zal het aantal mensen dat noodgedwongen gebruik moet maken van voedselpakketten er niet kleiner op worden. Het streven blijft dan ook om twee maal per maand een supermarktactie te houden. Wij gaan er voor!!!

Coby Vos en Ton Franken

Help mee

aan onze acties: meld je aan als vrijwilliger !!! In Haarlem e.o. ontvangen zo'n 200 gezinnen die onder de armoedegrens leven wekelijks een voedselpakket. De Supermarktinzamelacties zijn hierbij van groot belang. Mede dankzij deze tweewekelijkse acties op de zaterdagen is het mogelijk om de voedselpakketten voldoende gevuld te krijgen. Voor deze acties hebben we veel, vooral ook mannelijke, vrijwilligers nodig. Je geeft zelf aan hoe vaak je beschikbaar kunt zijn, 1 keer per 14 dagen of 1 keer per maand, en of je voorkeur hebt voor meehelpen in de ochtend (10-14 uur) of middag (14-18 uur). Je helpt bij het flyeren en het in ontvangst nemen van de aangeboden levensmiddelen of bij het zwaardere werk zoals het tillen van de volle kratten in de vrachtwagen. Geïnteresseerd of weet je iemand die ons een handje helpen kan?

Bel voor meer informatie of aanmelden met:

Coby Vos, coördinator supermarktacties

tel. 06-10790786

Ring ring!... de telefoon gaat

'Voedselbank Haarlem, met Anga'.

'Oh, dag mevrouw, ik wil u iets vragen'.

Zo begint menig telefoongesprek. En wat er daarna komt kan van alles zijn. Een kleine greep uit de vele telefoontjes die dagelijks binnen komen:

- Ik heb gelezen dat het slecht gaat met de voedselbank en daarom hebben we met een aantal bureaus levensmiddelen ingezameld. Kan dat worden opgehaald?

- Mijn auto zit vol uien en aardappelen; waar kan ik die brengen?

- Kan ik mijn kerstpakket aan jullie geven? Wanneer zijn jullie open?

- We willen met alle medewerkers van ons bedrijf iets voor de voedselbank doen. Waar heeft u het meeste behoefte aan?

- Er staat hier een container met kerstbomen; kunnen jullie daar wat mee? En zo gaat het maar door.

Dat komt wel heel goed uit want het magazijn begon akelig leeg te worden. Steeds meer lege schappen en op de

bergen Sinterklaas-snoepgoed in het grote magazijn na was daar ook niet veel meer te vinden. Nu zijn we wel gewend dat we rond Sinterklaas en kersttijd van een groot aantal scholen, instellingen en bedrijven iets krijgen, maar dit jaar duurde het wel erg lang voor de leuke aanbiedingen kwamen. Maar gelukkig: het kwam weer allemaal goed! Veel van onze 'vaste sponsors' hebben dit jaar weer iets geschonken en er zijn ook veel leuke nieuwe aanbieders.

Ik noem er een paar: tijdens een Sinterklaasfeest voor de kinderen van medewerkers en klanten heeft makelaardij 'Puur' een speelgoed-inzameling gehouden voor de kinderen van onze klanten. Hoewel we in eerste instantie alleen voor voedsel gaan maken we soms een uitzondering. Er kwam

zoveel speelgoed binnen dat we (in overleg met de gulle gever) ook nog een deel konden schenken aan een kindertehuis in Oost-Europa. Directforce is een bedrijf in Haarlem dat zich bezighoudt met de (straat) verkoop van bv. kranten en het zoeken van donateurs voor goede doelen. Dit jaar gaan zij na de kerst de straat op voor de voedselbank, tientallen studenten gaan huis aan huis levensmiddelen inzamelen. Medewerkers van de gemeente Haarlem, personeel van de Rabobank

(vestiging op de Dreef) en leerlingen van basisschool "De Schelp" hielden een voedselinzameling. Bij elkaar goed voor vele kisten met prima spullen. De oliebolenkraam bij de Ikea belde onze collega's in de Haarlemmermeer. En zoals het hoort werken voedselbanken goed met elkaar samen en genieten de klanten van de Haarlemmermeer maar ook onze klanten, van een lekkere oliebol. Tevens konden we daar een collectebus plaatsen.



Tot slot nog even het verhaal van **Sijbren Hoornlink**. De moeder van **Sijbren** belde mij op. Haar zoontje van 10 jaar had op de radio gehoord dat veel mensen gebruik maken van de voedselbank en dat het soms erg moeilijk is om een goed pakket samen te stellen. Hij was zo begaan met dit verhaal dat hij zelf naar de directrice van zijn school is gegaan. Hij stelde haar voor om een levensmiddelen inzameling te houden. Dit idee werd enthousiast door leerkrachten, ouders en leerlingen van de Willem van Oranjeschool ontvangen. Hij heeft bij de plaatselijk Vomar een aantal winkelwagentjes geleend en in de school neergezet. Geweldig wat een initiatief! Dat belooft heel wat in 2012!

Anga Veldhuizen, bedrijfsleider

PR en Communicatie

Kerstpakketten

Op 14 december deden wij middels een persbericht een oproep tot het inleveren van de kerstpakketten bij de voedselbank. Dat leverde een geweldige stapel dozen op, wel 65 stuks !!

Wij verdelen dat weer onder onze klanten die daar heel blij mee zijn.



Tijdschriften

Sanoma schonk ons 250 bladen voor de feestdagen. Zij zijn met de voedselpakketten

meegegeven, zodat er ook nog wat te lezen viel tijdens de feestdagen, leuk toch?!

Rondleidingen

Er zijn altijd groepen en organisaties die graag willen weten wat de voedselbank nu precies doet. Een van hen was het Lusac College. En een andere geïnteresseerde was niemand minder dan ... Sinterklaas!

Zij waren zichtbaar onder de indruk hoe het er aan toegaat bij de voedselbank. Binnenkort zal het college een actie op touw zetten waarbij de opbrengst naar de voedselbank gaat.

Social media

Via Beursvloer kwamen wij in contact met Adrieke de Kraker. Zij wilde het bestuur en enkele vrijwilligers bijscholen in het gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter, Linked-in etcetera. Op 24 november, in één ochtend, ging voor sommigen een wereld open en we zijn dan ook van plan meer met dit onderwerp te gaan doen in 2012. Blijf ons dus volgen.

Maria Buijen

